

Rondom Ons

Contactblad voor bewoners en
bezoekers van wzc Meredal
Herfst 2022 - 4de kwartaal



Inhoudsopgave

Voorwoord door Geert Hermans p. 3

Even terugblikken p. 4

Nieuwe bewoners p. 10

Nieuw personeel p. 12

Jarigen van oktober, november, december p. 14

Jaarthema Erpe-Mere in de kijker p. 18

Quiz p. 22

Herdenkingsbijeenkomst p. 28

Allerheiligen p. 30

Overleden bewoners p. 32

Groepsinterview p. 34

Bewoner in de kijker p. 40

Komende activiteiten p. 43



Joepie ... het regent !!!

Joepie het regent !!!

De regenbuien in september waren de voorbode van de herfst maar waren ontzettend welkom. Naast alle crisissen die in 2022 uitbraken kenden wij deze zomer nog twee langdurige hittegolven. De hoge temperaturen hadden ingrijpende gevolgen. Zo liepen de landbouw en de natuur forse schade op door ernstige droogte en bosbranden. Ook de scheepvaart had veel last van het lage waterpeil in grote rivieren als de Rijn.

In ons collectief geheugen herinneren wij ons ongetwijfeld nog de ontzettend warme zomer van 1976. Dit was voor onze gemeente Erpe-Mere een bijzondere zomer met onder andere de overwinning van Lucien Van Impe in de ronde van Frankrijk. Vandaar dat wij 1976 niet meer vergeten in Erpe-Mere. Toen kenden wij door de hitte onder andere besparingen op het gebruik van leidingwater voor poetsen van wagens, enz...

Gelukkig bleef tot heden de uitbraak van Covid-19 beperkt tot enkele geïsoleerde incidenten. Wij bleven gespaard van grote uitbraken en hopen deze koers te kunnen aanhouden. Op 21 oktober ontvangen alle bewoners van het WZC, de assistentiewoningen, de medewerkers en vrijwilligers hun vierde rappel tegen Covid-19.

Ik kan u nog warm aanbevelen dat onze animatieploeg samen met de vrijwilligers een gevarieerd activiteitenprogramma voor het najaar heeft ontwikkeld. Wij hopen u daarop zo veel mogelijk te mogen ontmoeten.

Geert Hermans
Directeur

EDITO

Redactie

Carla De Block

Veronique Rosseel

Isabelle Tondeurs

Mieke Vermassen

Raymond Van Den Eeckhout

Buitenbingo



EVEN TERUGBLIKKEN

ZOMER 2022

Met dit mooie weer lekker buiten eten



Knutselen in de leefruimte ...



... met dit als resultaat !



EVEN TERUGBLIKKEN

ZOMER 2022

Bewegen houdt ons gezond ...



Een lekker 'buiten'-
ontbijt om de dag
mee te beginnen



Reminiscentie





Nieuwe bewoners

Wij verwelkomen **Lea Bael** op kamer 2.01 van Sterrebos. Voorheen woonde zij in Erpe.



Wij verwelkomen **Jozef Maesschalck** op kamer 0.25 van Lijsterbos. Voorheen woonde hij in Haaltert.



Wij verwelkomen **André De Wolf** op kamer 1.04 van Blauwbos. Voorheen woonde hij in Erpe-Mere.

Wij verwelkomen **Maria Van Impe** op kamer 1.16 van Blauwbos. Voorheen verbleef zij in een assistentiewoning 'De Merelaar'.



Wij verwelkomen het koppel **Mathilda Cleerbaut** en **Pierre Bussens** op kamer 1.26 van Blauwbos. Voorheen woonden zij in Lede.



Nieuwe bewoners

Wij verwelkomen **Christiane Van Gyseghem** op kamer 0.36 van Lijsterbos. Voorheen verbleef zij in een assistentiewoning 'De Valeriaan'.



Wij verwelkomen **Anny Van Der Straeten** op kamer 1.25 van Blauwbos. Voorheen woonde zij in Aalst.



Wij verwelkomen **Herman D'Herde** op kamer 1.10 van Blauwbos. Voorheen woonde hij in Erpe.

Wij verwelkomen **Marie-José Cardon** op kamer 0.31 van Lijsterbos. Voorheen woonde zij in een assistentiewoning 'De Merelaar'.



Wij verwelkomen **Juliane Rottiers** op kamer 0.24 van Lijsterbos. Voorheen woonde zij in Erpe-Mere.



Nieuw personeel



Werken in de Zorg
doe je vanuit je hart!

Wij verwelkomen onderstaande nieuwe medewerkers vanaf september 2022.

Rose Kasoki Mbahingana is gestart als mobiele verpleegkundige op 7 september

Welkom bij ons...

Hayat Akachar startte als poetsdame op 1 september 2022.

Nieuw personeel



Werken in de Zorg
doe je vanuit je hart!

Monique Mbambu werkt als mobiele zorgkundige vanaf 1 september 2022.



Nathalie De Schrijver start op 3 oktober 2022 als logistiek medewerker op Lijsterbos.



Gelukkige verjaardag!

Bewoners jarig in oktober 2022

2 oktober **Emilie De Coninck** 92 jaar - Lijsterbos

2 oktober **Paula Uyttenhove (Zr Vera)** 84 jaar - Lijsterbos

3 oktober **Lea Bael** 91 jaar - Sterrebos

9 oktober **Paula Van Der Meulen** 94 jaar - Lijsterbos

12 oktober **Agnes Van Gyseghem** 83 jaar - Lijsterbos

23 oktober **Oscar Callebaut** 95 jaar - Blauwbos

25 oktober **Monique Ceulebroeck** 85 jaar - Sterrebos

Bewoners jarig in november 2022

2 november **Roger Stalpaert** 92 jaar - Lijsterbos

3 november **Marie-Josepha Verlinden** 88 jaar - Blauwbos

5 november **Lucia Van Boxstael** 85 jaar - Sterrebos

6 november **Bernard Van Gysegem** 76 jaar - Lijsterbos

10 november **Johanna De Feyter (Zr Laurentia)** 93 jaar - Blauwbos

13 november **Helène Van Den Steen** 86 jaar - Blauwbos

17 november **Mathilda Cleerbaut** 87 jaar - Blauwbos

18 november **Germaine Schollaert** 94 jaar - Blauwbos

20 november **Martha De Graeve** 89 jaar - Lijsterbos

21 november **Gustaaf De Troyer** 88 jaar - Blauwbos

25 november **Maria Van Den Bossche** 89 jaar - Blauwbos

27 november **Yvette Troch** 83 jaar - Sterrebos

29 november **Jozef Maesschalck** -80 jaar - Lijsterbos



Gelukkige verjaardag!

Bewoners jarig in december 2022

8 december **Ghislena Provost** 83 jaar - Blauwbos

11 december **Maria Van Impe** 90 jaar - Blauwbos

11 december **Lucia De Smet** 91 jaar - Sterrebos

16 december **Maria Wijns** 90 jaar - Blauwbos

20 december **Maria Everaert** 89 jaar - Sterrebos

21 december **Denise Rottiers** 87 jaar - Sterrebos

24 december **Maria Verbraekel** 89 jaar - Blauwbos

28 december **Oscar Cornelis** 93 jaar - Blauwbos





Gelukkige verjaardag!

Personeel jarig in oktober 2022

5 oktober **Hilde Van Den Eeckhaut** 55 jaar - kiné

13 oktober **Kelly Van Laethem** 30 jaar - Sterrebos

14 oktober **Carla De Block** 56 jaar - administratie

17 oktober **Lennert De Smet** 21 jaar - Blauwbos

25 oktober **Greta De Troyer** 60 jaar - Lijsterbos

25 oktober **Raya De Pelsmaeker** 21 jaar - Blauwbos

Personeel jarig in november 2022

1 november **Yoshi De Ghoy** 31 jaar – keuken

2 november **Quynh Vanderhaegen** 33 jaar - Sterrebos

5 november **Hilde Van Hauwermeiren** 52 jaar - Sterrebos

10 november **Martine Wachtelaer** 58 jaar - onderhoud

11 november **Joke Moerenhout** 48 jaar - keuken

18 november **Els De Troyer** 52 jaar - onderhoud

20 november **Sofie Govaert** 42 jaar - nachtdienst

20 november **Sofie De Beer** 27 jaar - Sterrebos

28 november **Veerle Lievens** 46 jaar - nachtdienst



Gelukkige verjaardag!

Personeel jarig in december 2022

4 december **Cheyenne Van Daele** 24 jaar – Sterrebos

8 december **Martine Danckaert** 57 jaar - Lijsterbos

10 december **Anneke Maesschalck** 59 jaar - onderhoud

14 december **Jill De Vriendt** 27 jaar - Lijsterbos

16 december **Evy De Geyter** 36 jaar - onderhoud

23 december **Kjenta Verbeken** 23 jaar - Lijsterbos

25 december **Carolien Van Lembergen** 34 jaar - Blauwbos

27 december **Melissa Taerwe** 38 jaar - nachtdienst

31 december **Lissa De Smedt** 29 jaar - Sterrebos



Erpe-Mere in de kijker ...



Jaarthema 2022

Erpe-Mere : Favoriete plekken

Intro

Erpe -Mere is een oase voor herinneringen Sommige mensen hebben er hun kinderjaren doorgebracht , anderen zijn er komen wonen.

Allen hebben mooie herinneringen aan bepaalde plaatsen van Erpe-Mere

Een bloemlezing van enkele droombeelden. (Bron: Miejer in beeld).

“As ze ma vroagen woewer da’k wujen, zegge’k nog attijd ‘in Miejer’. En dornoewer moek zeggen da’k feitelijk in Imp wujen.”

1

Wie? Lucien Van Impe

Favoriete plek in Mere? Het rond punt, vroeger Vijfhoek



“Aze’k op da bruggeke stoewen peize’k dikkes op al die daogen dammen in de vakase speljden. Weir vangden doewer stekelbabbekes en puiten en gingken er sleutel- en boterbloemen aftrekken”

2

Wie? Marieken Eeckhout, afkomstig uit de Magerstraat

Favoriete plek in Mere? Brugje over de Molenbeek in de Melkerijstraat

Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022



“As jonk koppel ginken me veel wandelen en reusten een betjten uit in de maesken, alliejen dadde want ge moetj d’r niet anders achter zuken.”

7 Wie? Frieda De Pauw, geboren en getogen in Broek
Favoriete plek in Mere? Rond de visvijvers in Broek

“Bekaast alle weken trokke-men met de Chiro deur de stretjtes van Miejer om in den Blaabos t’erreveren.”

8 Wie? Jeroen Van Impe
Favoriete plek in Mere? Spoorwegbrug in de Blauwbos



“On de dikke kapelle speelek meê mijn kammeroeweten; weir springen van de trappen en van tijd gommen d’r isj binnen”

12 Wie? Elena en Lore Hostens, Wout en Lars Dero, Jacobien en Marlies Ermens, Lies Coppens
Favoriete plek in Mere? Dikke Kapel

Erpe-Mere in de kijker ...



Jaarthema 2022

“De meesjchen verteljden vruger dat in de meisken rond Curejensbeirg de giejest va kledden rondliep. Kledden was ne soort duvel die de meesjchen schrik oewen deê en hem liet droagen.”

15 Wie? Marc De Groot
Favoriete plek in Mere? Corensberg



“Wa da’k in Miejer goevin is da alles wa da ge organiseert of doetj, dan’t altijd lukt. Iederêjejen werkt meê en zeurgt er veur dat de meesken content zijn.”

18 Wie? Jan Coppens, priester
Favoriete plek in Mere? De tuin van de pastorie

“On de kapelle kommen m’n ujek veel baiejen, nie alliejen om e wa te repeteren mor dor achter om een betjten te babbelen.”

16 Wie? Koor Singhet Fro
Favoriete plek in Mere? Kapel van het klooster



Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022



“Ik o giejeren dammen onniejen hinken en dammen alles veur makkanderen deën. 't Finoewel dat was vanneiges 't kamp; ge liejerden dor ander meesjken kennen en haagdender altijd e pak vriendskap van over.”

14 Wie? Kristien Baten, oud-leidster Chiro Mere
Favoriete plek in Mere? Chiroheem Mere

“De stretjtes rond de Gutegemberg ka:nnekik as mennen broekzak. Ik 'em d'r wel ne kiejer in de beek gevallen. Ik reed meê menne velo dikkes den berg af en van tijd meê nen aoker woeweter o mij stuur azek stekelbabbekes gepakt o in de beek.”

9 Wie? Maurice Dooremont, bracht zijn jeugd door in Gotegem
Favoriete plek in Mere? Gotegem



“Alle kiejeren aze'k on de windjmeulen passeer krijgk e spici-joewel gevuul, eigentlijk azuje wa fiejer. D'r zijn mor weinig prochen meê uzuje ne gra:lijken skujene meulen.”

10 Wie? Maarten Lauwereys
Favoriete plek in Mere? Kruiskoutermolen

Erpe-Mere in de kijker ...



Jaarthema 2022

Oplossing vorige quiz

Erpe-Mere3: In welke deelgemeente?



1 Watertoren



2 Dikke Kapel



3 Kruiskoutermolen



4 Cabaré



5 Watermolen "ten Broek"



6 St Jozefsinstituut



7 't Hofschuurke



8 Het Vissershof



9 Hoeve Van den Bossche



10 Vijfhuizen



11 Oudenaardse stw



12 Station

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Watertoren - Erpe | 7. 't Hofschuurke - Mere |
| 2. Dikke Kapel - Mere | 8. Het Vissershof - Mere |
| 3. Kruiskoutermolen - Mere | 9. Hoeve Van den Bossche - Aaigem |
| 4. Cabaré - Aaigem | 10. Vijfhuizen - Erpe |
| 5. Watermolen 'Ten Broek' - Mere | 11. Oudenaardse Steenweg - Erpe -
Mere - Bambrugge - Burst |
| 6. St. Jozefsinstituut - Mere | 12. Station - Erpe |

Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

Herfst 2022 :Wie is wie?



1. Verenigde Staten



2. Europa



3. Rusland



4. Vlaanderen



5. België



6. Wallonie



7. Burst



8. Erpe



9. Aaigem



10. Wielrennen



11. Zevenkamp



12. Wielrennen

Men kan alvast raden, oplossing zal in het volgende nummer staan.

Men kan alvast raden, de oplossing zal in het volgende nummer staan!



Een geslaagde sneukeltocht!

Op 12 september ging onze langverwachte sneukeltocht door.

Onder een staalblauwe hemel was het verzamelen geblazen voor alle bewoners, familieleden en vrijwilligers op het terras van het woonzorgcentrum. Iedereen werd gebriefd over het 8 km lange parcours van de tocht en iedereen werd voorzien van een petje en zonnebril, want de zon was deze keer van de partij.

Vandaaruit vertrok het richting de Koutermolen, het pronkstuk van Mere!

Bij aankomst kon er al direct geklonken worden op een goede start van de tocht met een lekkere sangria met vers fruit. Molenaar Hans vertelde er gepassioneerd over de geschiedenis van de reeds 100 jaar oude molen die 65 ton weegt en nog maalvaardig is.

Na een paar kiekjes aan de windmolen vertrok de groep richting het Chiroheem van Mere voor een volgende stop en een smaakvol middagmaal.

De rijkelijk belegde sandwiches en wraps smaakten. Er werd door de keuken ook nog een vers appelgebakje voorzien.



Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022



De tocht zette zich verder richting Hofkensweg, waar we een rustig plekje uitzochten om van een ijsje te genieten.

Ondertussen warmde onze huisband zich op in de cafetaria van het woonzorgcentrum voor de komst van de enthousiaste sneukelaars. Afsluiten deden we met bitterballen, kleine loempia's, een Belgisch pakje friet met daarbij een swingende band op de achtergrond. Ze zongen 'Het is weer voorbij die mooie zomer...' maar deze onvergetelijke dag kunnen ze ons niet meer afnemen!

Bedankt aan zovelen die van deze dag een succes maakten: Veronique, Niels, Marissa en Marthe onze ergotherapeuten voor de piekfijne organisatie, onze keuken voor alle lekkernijen, alle vrijwilligers en familieleden die instonden om onze rolstoelen te duwen, Molenaar Hans, de Chiro van Mere en last but not least onze huisband.

Een hele organisatie... maar het was het zeker waard en het is voor herhaling vatbaar!

Erpe-Mere in de kijker ...



Jaarthema 2022





Herinneringen

Herinneringen
Zoveel mooie dingen
dwalen dag en nacht
voortdurend door m'n geest
'k Zie ieder straaltje
Elke hoek, ieder plaatsje
Daar waar ik eens met jou
gelukkig ben geweest

Een zomerland
Een kleine haven
Een wandeling hand in hand
Langs het goudgele strand
Een regendag
Een kille avond
Een vaarwel in de kou
Dat is al wat me rest uit die tijd
met jou

Het is voorbij
Het kon niet duren
Dat wisten jij en ik
Reeds voor alles begon
Maar ik beleef
Die mooie uren
Weer in iedere droom
Want dan is er geen paar dichter
bij elkaar



Herdenkingsviering ...

STILSTAAN BIJ ONZE DIERBARE OVERLEDENEN

Op donderdag 20 september ging in de cafetaria van Meredal onze herdenkingsviering door. We stonden samen met de familieleden en vrienden van onze overleden bewoners stil bij het afscheid en de tijd die ze in onze voorziening doorbrachten.

Afscheid nemen is moeilijk, het hoort bij het leven en het is voor iedereen en in iedere situatie anders. Elke nabestaande verwerkt dit op zijn eigen manier en bevindt zich in een andere fase van zijn rouwproces. Met deze jaarlijkse vieringen wensen we het afscheid in Meredal een plaats te geven.

Dit jaar werd er als symbolisch thema voor deze viering 'het weefwerk' gekozen.

Het weefwerk met zijn verticale draden, kenmerkend voor het moedig verder doen, steeds opnieuw beginnen en zich niet neerleggen bij tegenslagen en ontgoochelingen. De horizontale draden van pijn en leed, van te moeten toegeven dat men het leven niet naar zijn hand kan zetten en van leren loslaten... Daarbij de draden van anderen: diegene die bijdragen aan vriendschap, nabijheid en graag zien. Al deze draden, langzaam geweven gedurende vele levensjaren, maken elk weefwerk in iemands leven tot een uniek stuk. Een weefwerk dat een leidraad en inspiratiebron kan zijn in iemand anders leven.

Eén voor één werden de namen van de overleden bewoners van Lijsterbos, Blauwbos, Sterrebos en de assistentiewoningen afgeroepen.

Toepasselijke poëzie en muziek maakten van deze viering een mooi geheel waarbij de aanwezigen zich verbonden en gesteund voelden. Er werd afgesloten met een fotoreportage van alle overleden bewoners, vol mooie herinneringen en uit het dagelijks leven in ons woonzorgcentrum gegrepen. Elke nabestaande kreeg op het einde van de viering als aandenken een anjer mee. Nadien was er tijd voor een ontspannen babbel bij een tas koffie.

We stonden bij deze bijeenkomst stil bij het verdriet en het gemis van onze overleden bewoners maar er was ook plaats voor het ophalen van fijne herinneringen en de dankbaarheid voor de tijd die we samen hebben doorgebracht.

Aan iedereen die aanwezig was en van deze viering iets moois maakte een welgemeende dankjewel.

Isabelle Tondeurs





Allerheiligen

Allerheiligen

De oorsprong van Allerheiligen

Allerheiligen was oorspronkelijk een dag waarop alle martelaren van de kerk werden herdacht. Het feest wordt al sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd. Aanvankelijk vond het feest jaarlijks plaats op 13 mei. In 844 verving paus Gregorius IV die datum door 1 november, volgens de regel van Benedictus de begindag van de winterperiode. Binnen de katholieke kerk is Allerheiligen een zogeheten hoogfeest.

De tradities rond Allerheiligen

Allerheiligen en Allerzielen brengt tradities met zich mee. Het jaarlijkse kerkhofbezoek vormt een moment van stilte. Een moment van samenkomen bij onze overledenen. Het herdenken van overledenen gaat gepaard met het poetsen en proper maken van de graven. De dag van Allerheiligen wordt aanzien als de dag waarop men alle heiligen herdenkt. Op Allerzielen, spreekt voor zich, herdenkt men onze dierbare overledenen.

Geen Allerheiligen of Allerzielen zonder bloemen. Wanneer men naar de begraafplaats trekt op 1 november, neemt men veelal bloemen mee. Vaak staan er bloemenverkopers aan de ingang van de begraafplaatsen. Veel families rekenen op de aanwezigheid van deze bloemenverkopers, of men trekt naar de eigen bloemist om een bloemstuk te laten samenstellen. De bloem die gebruikelijk is voor Allerheiligen en Allerzielen is een typische herfstbloem, de chrysant. Chrysanten worden vaak geassocieerd met de herdenking van onze doden op Allerheiligen en Allerzielen.

Allerheiligen

Toch trekken veel mensen al geruime tijd voor 1 november naar de begraafplaats. Men wil die grote drukte op de dag van Allerheiligen of Allerzielen op die manier vermijden. Vaak moet men meerdere begraafplaatsen aandoen en maakt men er al snel een daguitstap van. Soms gaat Allerheiligen ook samen met een samenkomst van de familie. Iedereen gaat naar het huis van de ouders of grootouders om daar samen met koffie en gebak bij te praten. Zo werden er vroeger vaak wafels, pannenkoeken of beignets gebakken. Een volkse gebeurtenis.

Op deze stille plek
Tussen bomen
en het frisse groen

Waar vogels zingen
Letters in marmeer
mij omringen

Overpeins ik het leven
van mijn dierbaren
die hier hun laatste
rustplaats hebben gevonden

Paula Hagnaars



Overleden bewoners

De letters van jouw naam staan in ons hart
geschreven



Yvonne Leus

Adrienne Neerinckx

Paul Neckebroeck

Albert Lambrechts

André Van Den Broeck

Florent Moock

Julia Van Den Eeckhout

Mariette De Saedeleer

Marcel De Clippeleer

Maria De Swaef



Herfstgedicht

De laatste fraaie dagen

**Een beetje nog kan ik door mijn raam
genieten
Een meer dan fraaie struik liet alweer
haar bladeren vallen
Veel verder kan ik daarom niet
kijken gaan**

**Nog steeds schijnt er de flauwe zon,
zolang als het duren mag
Even wat genieten van deze korte
droge dag
Me instellen zal ik moeten op neerslag
en wind**

**Het regent alvast aan mooie kleuren
die je onderweg onverwacht op je pad
vindt.**

Dakoyria, 2018.

Groepsinterview

Verenigingsleven in
Erpe-Mere



Een aanzienlijk deel van onze bewoners was actief in één of andere vereniging.

Vooraf op oudere leeftijd werd er veel deelgenomen aan activiteiten van Ferm (KAV), KVLV, Okra (gepensioneerdenvbond) of Samana (Ziekenzorg).

Aan dit groepsinterview namen volgende bewoners deel:

Agnes Van Gijsegem : ex bestuur Samana en lid Okra - Mere,

Zuster Angeline : ex bestuur Okra - Mere,

Cecile Van Herpe : ex -voorzitster Samana en lid Okra en Ferm - Mere,

Paula van Der Meulen : Lid KVLV, Okra en Samana - Bambrugge,

Irene Van Den Bossche : lid KVLV en Okra - Burst,

Gaby De Cooman : lid KVLV en Okra - Burst.



Irène en Gaby, jullie waren lid van de KVLV. Namen jullie veel deel aan activiteiten ?

Irène: In het voor- en najaar werd een kookcursus georganiseerd. Telkens 10 lessen die doorgingen in de keuken van het Patronaat in Burst.

Gaby: Er waren altijd veel deelnemers. "Makky van het bierwinkeltje", een kok uit Burst, gaf de kookles. Nadien mochten we alles opeten. Het liep dikwijls uit tot 12 uur 's nachts !

Agnes: Ook in Mere kon je lessenreeksen volgen bij de KAV; ook nailessen.

Gaby: In juli en augustus werd wekelijks gefietst tussen 18.30u en 20.30u. Iedereen kreeg 1 gratis drankbonnetje en bleef achteraf nog iets drinken. Zeer plezant ! Mijn man, Cyriel, ging altijd op voorhand de toer uitstippelen. Hij maakte ook de verkeersbordjes die werden opgestoken om het verkeer te doen stoppen bij het oversteken van de groep. We zijn nog met 90 fietsers geweest....

Zr. Angeline: Ook in Mere wordt er al jaren iedere donderdagnamiddag gefietst met Okra. Ze hebben ook een wandelclub. De wandelaars kunnen zelfs kiezen tussen een vlugge en een trage groep wandelaars.

Als ik de namen Okra, KAV (Ferm), KVLV en Ziekenzorg (Samana) hoor, denk ik automatisch ook aan daguitstappen. Hebben jullie hier mooie herinneringen aan ?

Irène: In Burst gingen we met de KVLV ieder jaar éénmaal op bedevaart en éénmaal op gewone daguitstap.

Angeline: Ook Okra Mere ging jaarlijks op bedevaart naar Oostakker, Scherpenheuvel of Banneux. In Scherpenheuvel werden we eens onthaald door Johan Van Den Eeckhout, de legeraalmoezenier die in Mere lang zondagonderpastoor is geweest. We mochten toen in de kazerne van Diest 's middags blijven eten en kregen er een persoonlijke rondleiding.

Paula: De KVLV van Bambrugge trok ieder jaar ook op bedevaart naar de grot in Vlierzele.



Groepsinterview

Verenigingsleven in
Erpe-Mere



Gaby: Ik ben met KVLV tweemaal naar een opname van “Blokken” geweest in een studio van de VRT in Brussel. Ook een opname van VTM hebben we eens bijgewoond. VTM was wel vrijgevier met hun gratis drankbonnetjes !

Angeline: Je kon (en kan nog steeds) op reis gaan met Okra Mere. Ik ging samen met zr. Liesbeth en zr. Albertine jarenlang mee naar Elbigenalp in Oostenrijk. Vanuit het hotel werden dagelijks wandelingen of uitstappen georganiseerd. Franz, de hoteleigenaar, zorgde 's avonds zelf voor de muzikale ontspanning.



Agnes: Ook met Ziekenzorg kon er op reis gegaan worden. Vanuit Ziekenzorg Nationaal werden er mooie, culturele reizen georganiseerd. Antoinette - mijn buurvrouw hier op Lijsterbos - en ik, zijn nog samen naar het Lago d' Iseo in Italië en naar Berlijn en Potsdam geweest.

Cecile: Het regionaal verbond van Ziekenzorg ging jaarlijks op bedevaart naar Lourdes. In het begin met de nachttrein; later met het vliegtuig.

Agnes: De allereerste keer reisden we nog met een gewone trein. De reis duurde enorm lang!

We hebben het nog niet gehad over de feesten en koffietafels. Die zijn een echte traditie...

Paula: Wij deden thuis "commerce". Vandaar dat ik zowat bij alle verenigingen in Bambrugge aangesloten was. Bij een feest of koffietafel, was ik chauffeur van dienst en haalde overal volk op.

Cecile: Om de 3 maanden hield Ziekenzorg een koffietafel. Het jaarlijkse kerstfeest startte met een misviering in de Patronaatzaal. Daarna begon de feestmaaltijd, afgewisseld met de nodige ontspanning.





Agnes: Ik herinner mij nog levendig ons dansje van kabouter Plop. Hilde (kinesiste op Sterrebos) en Julia Deman dansten ook mee. Ik was kabouter Lui en “werd daar zo moe van”.

Zr. Angeline: Het kerstfeest van Okra was altijd op tweede Kerstdag. Hun misviering was in de kerk. Daarna ging iedereen naar het Patronaat voor de receptie en de feestmaaltijd. De namiddag werd gevuld met toneel (sketch) of zang en afgesloten met koffie en taart.

Gaby: In Burst is Guy Neve ooit nog op zo’n feest komen zingen.

Cecile: Het Okra zangkoor of dansgroep gaf soms ook een optreden.

Zr. Angeline: De dansgroep oefende iedere maandag in het Patronaat. Diane De Brouwer en Julienne (de vrijwilligster) dansten mee.

Zo’n activiteiten kosten wel allemaal geld. Hoe kwam er geld in het laasje ?

Zr. Angeline: Voor de feestmaaltijden werd er een kleine bijdrage gevraagd en er was natuurlijk het jaarlijkse lidgeld! Hiervoor kreeg je ook het maandelijks ledenblad. Ik heb dit jarenlang uitgedragen bij de leden.

Cecile: Ziekenzorg organiseert jaarlijks een wafelslag. De eerste jaren was dit in de lokalen van de ziekenbond. Boven verkochten we zelfgemaakte handwerkjes van onze hobbyclub. Beneden kon je iets drinken en een wafel eten. Daarna zijn we in het Patronaat beginnen wafels bakken. Zaterdag werden de bestellingen uitgedragen. Zondag kon je zelf een wafel komen eten. Toen ook dit teveel werd, besloten we alleen nog te bakken op bestelling. Op het hoogtepunt verwerkten we 200 kg bloem voor 10000 wafels ! Heel veel vrijwilligers hielpen hieraan mee.

Hoe is het tegenwoordig gesteld met het verenigingsleven in Erpe-Mere ?

Paula: Het ledenaantal van de meeste verenigingen daalt. Bambrugge is een kleine gemeente dus zijn er ook minder leden. Sommigen gaan naar de activiteiten in Mere.

Irène: Ook vanuit Burst wordt naar Okra Mere gegaan.

Zr. Angeline: Vroeger hingen de mensen meer aan mekaar. Er kwamen toen nog nieuwe jonge leden bij. Nu gaan de jongeren er niet meer naartoe en de ouderen kunnen niet meer!



Bewoner

In de kijker



Dag Jan. Begin juni kwam jij wonen in een kamer op Blauwbos. Je bent een geboren verteller. Kun jij ons wat vertellen over je jeugd ?

Ik ben geboren in Aalst en groeide er op tot het uitbreken van de oorlog. Toen er in onze buurt bommen vielen, vluchtten mijn ouders met mij naar Lede, waar mijn grootouders woonden.

De oorlog brak uit op 10 mei. De dag voordien was ik net 10 jaar geworden. We bleven in Lede wonen, ook na de oorlog. Mijn vader werkte in Brussel bij de posterijen en kon gemakkelijk met de trein vanuit Lede naar zijn werk. Mijn moeder was huisvrouw en ik was enig kind. Tot mijn 14 jaar ging ik naar de gemeentelijke jongensschool. Ondertussen was ik bij Jong Lede beginnen voetballen. Ik ben er jarenlang doelman geweest; ook bij de eerste ploeg.

Jan Troch verblijft op kamer 1.33 op Blauwbos



Ben je na je schooltijd onmiddellijk beginnen werken ?

Ik heb nog lessen gevolgd om een rijbewijs te halen voor groot vervoer. Rond mijn 17de behaalde ik dit attest. Toen ik 18 werd, viel de oproepingsbrief van het leger in de bus. Voor "3 dagen" moest ik naar Gent. Ik werd er goedgekeurd, volgde daarna mijn opleiding in Turnhout en kwam uiteindelijk terecht in de kazerne van Bensberg- Duitsland. Mijn speciaal rijdiploma kwam mij goed van pas: eerst mocht ik er met een vrachtwagen materiaal vervoeren. Daarna werd ik ingeschakeld als privéchauffeur voor de kolonel en de aalmoezenier. De legerdienst duurde 12 maanden. Kort voordat we afzwaaiden werd dit verlengd tot 18 maanden. Mijn companen en ik waren zo kwaad dat we 's avonds de kazerne verlieten, ons eens goed bezatten en pas om 4 uur 's morgens terug binnengingen. De oversten zagen het door de vingers en we kregen geen straf opgelegd ! Na die 18 maanden werd mij gevraagd om nog langer te blijven maar dit heb ik geweigerd. Mijn verloofde wachtte thuis op mij en ik wou zo snel mogelijk trouwen.

Kon je gemakkelijk aan de slag in die naoorlogse periode?

Jawel ! Ik kon onmiddellijk beginnen als vrachtwagenchauffeur bij een bouwbedrijf. Daar heb ik 25 jaar gewerkt. Iedere morgen werd ik om 7u opgepikt aan de Vijfhuizen en reden we naar de bouwwerf. Ik heb op bouwerven in gans Vlaanderen en Brussel gewerkt. In de beginperiode reed ik met redelijk lichte vrachtwagen. Na verloop van tijd werden het grotere vrachtwagens; zelfs uitzonderlijk transport van kranen en bulldozers! Toen het bedrijf failliet ging, kon ik beginnen werken bij de gemeentedienst van Erpe-Mere. Ook als vrachtwagenchauffeur! In de zomer gingen we vooral de graskanten van alle deelgemeenten maaien, de hagen snoeien enz. In de winter moesten we regelmatig uitrukken om de wegen te bestrooien. Ik ben er blijven werken tot mijn pensioen.

Had je nog andere bezigheden of hobby's naast je professioneel werk ?

Zeker! Mijn vrouw hield in Erpe op de Honegem café "Odille" open. Ze had dit overgenomen van haar ouders. Na mijn werk maakte ik ieder dag alle stoelen proper. Dit was nodig want niet iedereen die (een ganse dag !) op café kwam zitten was even netjes en proper !

In het café werd er regelmatig een wedstrijdje vogelpikken, bakschieten of bollen gehouden. Als het kon, deed ik mee.

Maar mijn grootste hobby en tijdverdrijf was mijn tuin met mijn pluimbeesten. Ik had 8 soorten eenden, verschillende pauwen en een paar kippen. In de tuin lag een vijvertje dat ik zelf gegraven had. Alleen al naar die mooie eenden en pauwen kijken, gaf mij plezier. Mijn pauwen zijn dikwijls gefotografeerd met hun open gespreide staart!

Ook mijn hondje Peggy gaf mij veel plezier. Het was een spierwitte Japanse Keeshond ; een heel slim beestje ! Als ik de huissleutel nam, stond ze meteen al aan de deur te wachten. In de auto sprong ze steeds achteraan op de hoedenplank om alles te kunnen gadeslaan.

Bewoner In de kijker



Hoe ben je in Meredal terecht gekomen ?

Mijn vrouw is 9 jaar geleden overleden na een slepende ziekte. Nadien is de verpleegster blijven langskomen, evenals een familiehelpster. Op die manier trok ik alleen heel goed mijn plan met het huishouden. Een tijdje geleden kreeg ik plotseling een "attaque". Ik kwam 3 weken in het ziekenhuis terecht. Daarna ging ik naar Avondzon op kortverblijf. Vandaar ben ik naar hier verhuisd. Ik krijg hier goede zorgen en ben content !



WZC Meredal

MODESHOW

Maandag
17 oktober

*De modeshow gaat
door in De Valeriaan!*

Een vijftal vrijwilligers zullen,
als mannequin, de laatste
nieuwe mode tonen.

Dit alles wordt
aangeboden door
modehuis Rita.

We starten rond **14U30.**

Nadien is er tijd genoeg
om te passen en te kopen.



MARKT IN ONZE WZC

Verkoop van de collectie 2022
comfortschoenen, sandalen en pantoffels.
Ook ruime keuze uit accessoires.

Hokus Pokus Toverbol : verkoop van de
lekkerste snoepjes.

De bloemenwinkel acanthus zorgt voor
bloemen en bloemstukjes

Uw alreuzekot

Kaartjes nodig voor verjaardagen of
overlijdens, kom gerust eens kijken!

Dit alles vanaf **14u30** in de Valeriaan.



en nog zoveel meer

MAANDAG 24 OKTOBER